

Årsmötet i Norrköping

Årets upplaga av årsmötet gick av stapeln i Arbetets museum, som är belägen i Norrköping. Personligen tog jag mig ned från järnverksmetropolen Sandviken till Norrköping per tåg för att delta i mötet. Trots att jag gick vilse en aning bland stans gator och endast en knapp halvtimme stod till mitt förfogande för att hitta till möteslokalen hann jag i god tid fram till fikastunden, som inledde mötesprogrammet.

Årsmötesförhandlingarna gick tillväga ovanligt friktionsfritt den här gången. Inga som helst problem uppstod med att besätta revisors- och valberedningsposterna, som åtminstone på de två föregående årsmötena har vållat smärre bekymmer. Punkten övriga frågor i dagordningen resulterade i några intressanta diskussioner. Bl.a. kan nämnas att tre medlemmar på eget initiativ anmälde sitt intresse för att göra STSF mera synligt på Internet, t.ex. genom att fräscha upp vår webbplats. Vidare informerade ordförande Henrik Lundin att museijärnvägen i Mariefred behöver vår hjälp med att färdigställa sitt nybyggda blankledningsnät.



Det raska tempot under det egentliga årsmötet medgav att ett extra inslag kunde tillfogas till programmet i form av att Tomas Söderblom gav en kort redogörelse av sin arkivforskning kring L M Ericssons tidiga historia. Hans arbete kommer att resultera i flera nya artiklar i Phonetiken inom snar framtid. Personligen har jag läst Tomas tidigare artiklar med största nöje, varför man uppenbarligen har en hel del intressant läsning att se fram emot.

Därefter höll Leif Kindahl ett föredrag om avregleringen av telekommunikationerna i Sverige. Leif har studerat denna företeelse från hur politikerna har förberett och genomfört beslutet till hur olika intressenter i samhället har påverkats av liberaliseringen. Här kan t.ex. nämnas att den genomsnittlige abonnenten, som huvudsakligen ringer lokalsamtal, hör till förlorarna. Märkligt nog hör även leverantörerna av telekomutrustning till förlorarnas skara, vilka dock inledningsvis gynnades av ökade investeringar. Däremot har avregleringen inneburit ökade intäkter till statskassan. Personligen reagerade jag dock mest på att beslutet bakom liberaliseringen förefaller vara ett hafsvverk baserat snarare på ideologiskt önsketänkande än ett rationellt beslutsunderlag.

Efter Leifs föredrag ägnades intresset åt Arbetets museum. En medarbetare från museet gav en kort historielektion om den forna textilindustrin i Norrköping vid Motala ström och museibygnaden, som har ingått i detta fabrikskomplex. Byggnaden har i folkmun döpts till Strykjärnet pga. dess säregna form, vilken är ett resultat av att arkitekten har utnyttjat ytan hos en liten ö i nämnda ström till det yttersta. Därefter fick mötesdeltagarna på egen hand vandra genom museet, som snarare är en utställningslokal än ett traditionellt museum.

Dagen avslutades med en bakluckeloppis, som detta år ersatte den sedvanliga auktionen. Det objekt som fick mina ögonbryn att höja sig en aning var ett brunnslock i solitt gjutjärn från Televerket. Självt medförde jag ett par isolatorer av typ nr. 1 (som är trippelkupigt och avsedd för 4mm tråd eller grövre) från nämnda verk, vilka visade sig hitta sina köpare.



Efter avslutat uppdrag väntade hemtransporten och i väntan på tågavgången passade jag på att snoka runt bland Norrköpings gator. Det visade sig att många av de historiska industribyggnaderna kring Motala ström är bevarade åt eftervärlden. Denna intressanta miljö gav en extra krydda åt Norrköpingsresan och ett besök i stan kan rekommenderas.

Raimo Kultala
