

## Höstmedlemsmötet 1996.

Lördagen den 28 september hade 21 förväntansfulla medlemmar samlats på Telemuseum i Stockholm för att höra **K.V. Tahvanainen** berätta om den elektriska telegrafens historia. Vi fick där en fin inblick i den elektriska telegrafens historia. Visste du t.ex. att de första morseskrivarna var loddrivna? Har du en sådan i din samling så har du helt klart fått tag i en gammal apparat.

Ur museets djupa gömmor hade K.V. lånat upp ett flertal apparater så vi fick se dem i verkligheten och kunde notera skillnaderna mellan olika tillverkare. (Kåre Wallman som skulle varit med och berätta om skillnaderna låg tyvärr hemma i ryggsnitt.)

Att K.V. var kunnig inom området märktes tydligt. Han har under senaste året arbetat med en bok om elektriska telegrafens i Sverige. I dagarna avslutade han boken och nu pågår förhandling med tryckeriet. Förväntningarna är att boken ska komma ut lagom till julen, så där får era nära och kära ett gratis julklappstips. Boken får namnet:

### TELEGRAFBOKEN

Den elektriska telegrafens i Sverige 1853 - 1996

av K. V. Tahvanainen.

Ett hett tips, missa den inte!

Att så här i efterskott återge allt som K.V. berättade låter sig inte göras. Men en liten historia från de tidiga telegrammens tid kommer jag ihåg. Det var pojken som fått sitt första arbete på posten i den avlägsna staden, och som skickade ett telegram till sin fästmö. Eftersom han inte kunde stava till ordet permission och det gällde att vara så kortfattad som möjligt i telegrammen så skrev han till sin fästmö följande: Kommer hem på lördag om jag får p.

Fästmön som inte förstod telegrammet grubblade mycket innan hon svarade: Kom hem, visst får du p.

Avslutningen på medlemsmötet blev som vanligt en bytarstund på parkeringsplatsen utanför museet. Tyvärr var inte vädret det bästa. Ett stilla duggregn föll, men det hindrade inte att många "godbitar" bytte ägare.

*Henrik*

## Några bilder från höstmötet



Henrik Lundin hade kameran med sig på höstmötet lördagen 28 september förra året. K.V. Tahavainen talade till en idogt lyssnande skara, och efteråt blev det kaffe med dopp i Telemuseums myshörna. Nästan alla var där, som det brukar stå i veckotidningarna.

*Redaktören*